

Gezinsgeluk = stralende kinderen + gelukkige ouders



| | | | |
|---|---|---|--|
| Ik zie mijn kind genieten van een activiteit met het gezin. | Ik heb heerlijk een momentje voor mezelf zonder schuldgevoel. | Ik heb een fijne knuffel gekregen. | We hebben samen een spelletje gespeeld. |
| Samen hebben we iets nieuws ontdekt. | We hebben samen eten bereid. | We hebben genoten van een spannend (voorlees-)boek. | Mijn kind heeft iets nieuws geleerd. |
| Ik heb verwonderend naar mijn kind gekeken. | Mijn kind is trots op | We hebben ontzettend gelachen met elkaar. | Ik heb een fijne knuffel gegeven. |
| Mijn kind heeft zelf een probleem opgelost. | Het leukste compliment dat ik gegeven heb is | Ik heb een hele mooie foto kunnen maken van mijn gezin toen | Ik heb een nieuw talent bij mijn kind ontdekt. |
| Ik heb iets nieuws over mezelf ontdekt. | Ik heb genoten van mijn gezin. | Ik voel me heerlijk relaxed. | Ik heb genoten samen met mijn gezin. |

**“VAKANTIE IS
GENIETEN
VAN & MET
MIJN GEZIN”
-
BINGOKAART**



Kruis de volgende momenten aan op deze bingo-kaart en kijk eens van hoeveel je geniet tijdens de vakantie met je gezin.

